

Mindeord over Keld Tindal Jocusen – Født 14/5-1948 – Død 18/12-2007

Tirsdag den 18. december 2007 døde Keld Tindal Jocusen. Keld kom til Holstebro Skakklub fra Herning Skakklub i efteråret 1985, da han fik arbejde hos Holstebro Elektro.

I årene 1987-88-89 kom også børnene, Henrik, Martin og Elisabeth i klubben.

Allerede i 1990 kom Keld ind i bestyrelsen som materialeforvalter og samme år kom han i klubbladsudvalget sammen med Poul Erik og Aksel. Det var også i 1990 at Keld sammen med Poul Erik var med som leder på skaklejr.

Da Flemming Staghøj takkede af som formand i 1990, var bestyrelsen enige om at indstille Keld som formand i januar 1991. Keld blev valgt og selvom han efter eget udsagt var ”grøn” til dette job, klarede han det ligesom alt andet godt. Han skrev i en jule- og nytårshilsen 1991: ”Da jeg i begyndelsen af året blev valgt som ny formand for klubben, var jeg klar over at jeg ikke havde den store erfaring indenfor ”skakken” og således havde meget at lære. Heldigvis var der mange som var gode støtter og rådgivere, således jeg i dag føler mig noget mere erfaren”.

Keld var jo en arbejdsom og initiativrig person. Han startede allerede i 1991 en skakaften på Rolf Krakes Skolen hver onsdag fra 19-21, hvor alle, men nok især børn og unge kunne komme og spille skak. Det kørte et par år, men måtte så slutte, da der blev for få deltagere.

Som tidlige nævnt var Keld meget aktiv. Han stod for mange turneringer, men var også aktiv ved Sjøv Lørdag m.m. og den 4. og 5. september 1993 havde vi en stand i Holstebro Hallen, hvor der var 55 stande til en messe, der hed ”Aktivitet giver livskvalitet”, hvor Keld var fast mand på standen.

I januar 1995 overtager Aksel formandsposten efter Keld, men derfor er Keld ikke inaktiv. Han virker stadig som turneringsleder ved flere turneringer og arbejder stadig med klubbladet sammen med Børge og Poul Erik.

I starten af 1998 går Keld ud af bladudvalget. Det er i den periode hvor Keld flytter fra Janne og bliver skilt. Der går et par år, hvor Keld ”kun” spiller skak.

Januar 2000 bliver Keld revisor efter Sigurd og begynder så småt at hjælpe til med flere ting. Han hjælper bl. andet Børge med Gågadeskak.

Ved generalforsamlingen i januar 2001 bliver Keld igen valgt som formand efter Børge, som han bestrider indtil generalforsamlingen i januar 2005, hvor Sigurd overtager formandsposten.

Keld flyttede i foråret 2004 ned til Lone i Skjern, men beholdt alligevel formandsposten indtil januar året efter.

Keld var ikke den der tog æren, når der blev lavet noget for klubben. Han arbejdede tit lidt i baggrunden, når der var noget der skulle gøres. Han var til gengæld god til at ære andre. I Kelds formandstid var der 4 spillere der blev æresmedlemmer. Det var Jens Peder Johansen, Niels Kristian Andersen, Sam Holm og Arne Jeppesen. I de 2 førstnævntes tilfælde var Keld ude på plejehjemmet Thorshøj og overrække medaljer og beviser for æresmedlemskabet.

Keld var ikke klubbens stærkeste spiller, men var meget farverig i sit spil. Det gjaldt mere om at få et spændende parti end egentlig at vinde og jeg har ham mistænkt for at lave ”fejl” med vilje, hvis han mente at hans modstander trængte til at vinde. Igen et udtryk for Kelds storsind.

Keld var god til at snakke med de unge mennesker, når de kom ned i klubben, så de kunne føle sig hjemme. Han var også altid villig til at køre med dem til turneringer m.m.

Keld var meget overbærende, men kunne også blive sur. Han blev så sur på Holstebro Dagblad at han sagde sit abonnement op, som så resulterede i at de i en periode ikke skrev noget om klubben. Efter at Keld var flyttet til Skjern skulle vores 1. hold derned og spille netop mod Skjern. Keld gav kaffe og brød til vore spillere og de kvitterede med at slå Skjern 8-0. Skjern Skakklub lukkede kort tid efter, men om det var dette nederlag der gjorde, tror jeg dog ikke.

I 2006 bliver Keld ramt af en blodprop i hjernen, men kommer dog godt over det og tilmelder sig klubturneringen foråret 2007. Han spiller dog kun 3 kampe, så bliver han ramt af endnu en blodprop og må udgå. Samme forår bliver Keld og Lone gift. I juni 2007 er Poul Erik og undertegnede nede at besøge Keld og Lone. På dette tidspunkt kunne Keld ikke selv gå og havde også svært ved at tale, men 4 dage efter skulle Keld til Skejby for at blive ”repareret” og var derfor ved godt mod. Han sagde at når han var kommet over det, ville han komme op i klubben og give os klø ved brættet. Det blev dog sagt med nogen humor.

Da klubben havde 100 års jubilæum var Keld på et lille besøg i Aktivitetscentret. Dette varede dog nok kun ca. en halv time for da var det desværre skidt med helbredet.

Det var sidste gang vi i skakklubben så Keld, for han døde 2 måneder senere.

Det er et stort tab for Holstebro Skakklub og vi har meget at takke Keld for.

Æret være hans minde.

Sigurd Rindom og Poul Erik Nielsen.

